

## Indianen

### Bijlage 2 Achtergrondinformatie Ontdekkingsreizen

#### 1. De Vikingen

De Vikingen trokken rond 900 naar Groenland en Noord-Amerika. Ze gingen visvangen en deden aan landbouw. Ze noemden het Vinland, wijnland. We weten er niet veel van. We denken dat ze het niet overleefd hebben. Ze komen voor in Indiaanse verhalen en we hebben resten gevonden van een dorp. Ook uit Noorwegen komen er verhalen voor over hun reizen.

#### 2. De Aziaten

Van de Aziaten weten we dat ze ook in de 14<sup>e</sup> en 15<sup>e</sup> eeuw naar Amerika trokken. De keizer had ze opgedragen de wereld te verkennen. Ze kwamen aan de andere kant in Amerika aan, aan de westkust. Ze kwamen niet verder dan Hawaï. Sommige mensen geloven dat de Aziaten de eerste mensen waren die Amerika ontdekten. We beschouwen ze net als de Vikingen niet als de ontdekkers van Amerika, omdat men in die tijd waarschijnlijk niet beseftte dat er een nieuw werelddeel ontdekt was.

#### 3. De Spanjaarden

Columbus was een Italiaan die onder de Spaanse vlag voer. Zijn bedoeling was naar Indië te reizen, maar hij ontdekte Amerika in 1492. Hij noemde de mensen die er woonden Indianen, omdat hij in Indië dacht te zijn. Hij is alleen op eilanden voor de kust geweest, voornamelijk in het midden en zuiden van Amerika. Hij was militair en superieur over de Indianen. Hij bracht samen met de bemanning ziekten mee als de pokken, de pest en de griep. Veel Indianen overleden daaraan. Hij wordt gezien als de ontdekker van Amerika, omdat hij de weg naar Amerika had vrij gemaakt voor andere Europeanen.

De Spanjaard Verspucci bedacht de naam Amerika, omdat hij van zijn voornaam Americho heette. Cabot, Fernandez en De Soto waren de eersten die de Atlantische kust verkenden. De eerste expedities mislukten door de zware reis.

#### 4. De Fransen

De Fransen zijn vanaf de tweede helft van de 16<sup>e</sup> eeuw naar het Noorden van Amerika, de Noord-Atlantische kust en Canada getrokken. De Fransen kwamen om bont te ruilen tegen messen, scharen, ketels, geweren en rum. Ook kwamen ze het christelijk geloof brengen. Hun leider was Jacques Cartier. Zij leefden in vrede met de Indianen. Uiteindelijk zijn er ook Engelsen in deze gebieden gekomen. Zij dwongen de Indianen in reservaten te gaan wonen.

## Indianen

### 5. De Engelsen

Vanaf de 17<sup>e</sup> eeuw trokken ook de Engelsen richting Amerika. John Smith was de leider van de Engelse vloot. In het begin was er vrede met de Indianen omdat de Indianen hen leerden te overleven. Ook gaven ze eten als daar tekort aan was. De Engelsen ruilden koper en ijzeren gereedschappen tegen maïs. De Engelsen gingen tabak verbouwen. Daar hadden ze steeds meer grond voor nodig. De Indianen wilden de grond houden. Zo kwam er oorlog.

Met het schip de Mayflower kwamen er meer Engelsen. Ze heetten de Pilgrim Fathers. Ze kwamen in een gebied waar weinig Indianen woonden. Die waren allen gestorven door de pokken. Zo konden de Engelsen makkelijk het land overnemen. De Indianen wilden geen oorlog meer. Ze gaven de Engelsen geschenken. Ze leerden hen te zaaien, te vissen en voedsel te verzamelen. Zo kwam er vrede.

Er kwamen steeds meer Engelsen. Er kwam een hele koude winter. Veel mensen hadden honger. De Indiaan Squanto leerde de Engelsen hoe ze in leven konden blijven. Nu nog vieren de Amerikanen Thanksgivingday om te vieren dat de Pilgrim Fathers het overleefd hadden.

Later kwam er toch weer oorlog. Veel Indianen werden vermoord of als slaven verkocht. Indianen mochten alleen nog maar in reservaten wonen.

### 6. De Hollanders

Vanaf de 17<sup>e</sup> eeuw, iets later dan de Engelsen, vaarden ook de Hollanders naar Amerika. De Verenigde Oost-Indische Compagnie vaarde over grote delen van de wereld. De nieuwe kolonie werd Nieuw-Nederland genoemd en een stad Nieuw-Amsterdam. Er was vrede met de Indianen. De Indianen brachten eten en pelzen. De Nederlanders kochten stukken land van de Indianen. Ze betaalden met glaskralen, rode stof, ketels, scharen, bijlen en nog veel meer. De Indianen verkochten de grond voor de vrede. Zij geloofden niet dat je grond kon verkopen. Dat kon immers ook niet met lucht of water. Later kwam er toch oorlog. Een Nederlander vermoordde een stelende Indiaanse vrouw. Haar familie vermoordde hem uit wraak. De Nederlander Willem Kieft vroeg zoveel mogelijk hoofden van Indianen af te hakken. Vele Indiaanse hoofden van mannen, vrouwen en kinderen werden naar hem gebracht. Doordat de bestuurders in Nederland geen oorlog meer wilden, is er rust gekomen. Vanaf 1650 namen de Engelsen de Nederlandse gebieden in. Nieuw-Amsterdam werd omgedoopt tot New York, naar het Hertogdom York in Engeland. De Nederlanders ruilden de gebieden in tegen Suriname. In 1628 veroverde Piet Hein de zilvervloot met daarin de jaaropbrengst aan zilver van de Spanjaarden.

## Indianen

In het begin kwamen er vooral mannen naar Amerika. In die tijd werden er ook relaties aangegaan met Indianenvrouwen. Later kwamen er ook Europese vrouwen mee. Toen ontstonden er minder gemengde relaties. De Fransen, Engelsen, Spanjaarden en Hollanders namen ook slaven mee uit Afrika. De slaven moesten het land bewerken, in de mijnen werken en helpen in de huishouding van de blanken. Ook Indianen werden soms als slaven gebruikt. Slaven werden gekocht en verkocht op grote markten. De waarde van de slaaf werd o.a. bepaald door zijn gezondheidstoestand. Een slaaf moest sterk zijn, een goed gebit hebben en niet te veel verwondingen door martelarij. Dit was het teken van zijn gehoorzaamheid. Ook het geloof van de slaaf was belangrijk. Een Christen-slaaf bracht meer op. De kerk veroordeelde slavernij niet, mits de slaven goed behandeld werden. Slaven werden vaak op een gruwelijke manier behandeld. Hun hoofden werden kaalgeschoren, zij werden geboeid en kregen een merkteken van hun baas op de borst gebrand. Vooral het transport, dat gemiddeld 9 weken duurde, was zwaar. Met grote aantallen tegelijk werden ze op een boot gezet en vaak zonder voedsel of water over lange afstand vervoerd. Ze werden geboeid en aan elkaar vastgeklonken. Vele slaven overleefden het transport niet. Een kwart van hen stierf al tijdens de overtocht. Ziekten als pokken, tyfus, scheurbuik, toring, maar ook verwonding of zelfs verstikking waren niet ongebruikelijk. Met harde maatregelen zoals zweepslagen, het afhakken van handen of voeten of het uitsteken van de ogen werden de slaven gehoorzaam gemaakt. Die strenge tucht kwam vooral voort uit angst onder de opzichters voor opstand. Daarom werden er keiharde voorbeelden gesteld die de rest moest afschrikken om zich te verzetten. De gemiddelde levensverwachting van slaven die de tocht overleefden was daarna nog hooguit 10 jaar. Natuurlijk waren er slaven die probeerden te vluchten. Maar meestal kwamen ze niet ver. Als een slaaf weg liep of verdacht werd van diefstal, volgde er een vreselijke straf. De meeste slaven overleefden hun vluchtpoging dan ook niet.

Uiteindelijk werd de slavenhandel in Nederland (1857) en ook in de andere Europese landen rond deze tijd afgeschaft. In Amerika was de slavernij een belangrijk onderwerp in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). In deze oorlog streden Noordelijke staten tegen de Zuidelijke. Waarbij de Zuidelijke staten wilden dat de slavernij zou blijven bestaan. De slavernij was van groot belang voor de Zuidelijke Economie (katoen plantages). Op 9 April 1865 moest generaal Lee zich overgeven en hadden de Noordelijke gewonnen waarna de emancipatie van de negers kon beginnen. Die emancipatie heeft tot het eind van de jaren 70 in Amerika voortgeduurd en is zelfs nu nog niet helemaal volbracht.